

Edwin Bond winnaar super gezellig drukke Piet Pedel Klaverjasmarathon.

Wat ooit een keer als een uit de hand gelopen grap is begonnen is nu echt een zeer serieus evenement aan het worden. Opnieuw een wintereditie van de Piet Pedel Klaverjasmarathon met 77 deelnemers die afgelopen zaterdag 5 januari allemaal vanaf half 9 in de ochtend fris en fruitig aan het toernooi zijn begonnen. Piet Pedel zou opnieuw super-trots zijn, dat weet ik zeker.

Dit evenement is bedoeld om ook eens met andere maatjes te spelen dan alleen maar met je vaste maat. Hierbij loot je elke ronde opnieuw een maatje met wie je dan samen de strijd aangaat tegen een ander koppel. Met ruim 13 afzeggings op de valreep is 77 nog steeds een zeer mooi aantal, als het zo doorgaat gaan we hiermee op zeker richting de 100 deelnemers.

Sponsoring

Ik ga deze keer eerst beginnen met het opnoemen van alle sponsors van de Piet Pedel Klaverjasmarathon die zaterdag 5 januari is gehouden in de voetbalkantine. Het evenement is in de loop van de tijd wel wat duurder geworden door o.a. een goeie catering, "een kleine Btw-verhoging", muzikale beleving in de middag en door meer deelnemers. We willen toch ook graag nog wat aan de kantine en jeugd overdragen en daarom worden hieronder alle sponsors echt enorm bedankt, want zonder hun geweldige bijdrage kan dit niet op zo'n manier tot stand komen:

Cor Kemper van VCV Gebroeders Kwakman, Tom Schilder (Mop) Cementdekvloeren, Kitbedrijf Batti, Sent Entertainment, Theo Leliveld, Edwin Bond, Werner Sikkes, Gerrit Veerman, Jack Veerman, hoofdsponsor Makelaar Steur, Edwin Tuyp Administraties, Cor Kemper van Curandon Tegelzettersbedrijf, Marco Schilder van Mercuurbouw en nog een zeer goeie anonieme sponsor.

Marco Schilder van Mercuurbouw, die de speelkaarten reeds sponsort, is dit jaar ook bereid gevonden om als sponsor voor de marathon te fungeren. Cor Kemper van VCV Gebroeders Kwakman is ook een fervent klaverjasser en lid van de reguliere competitie. Hij heeft opnieuw bijna de hele dag aan de bar gezeten om de sfeer te proeven en dit heeft toch wel weer indruk op hem gemaakt. Hij had eigenlijk gewoon mee kunnen spelen en heeft na afloop ook toegezegd dat hij volgend jaar toch echt mee gaat doen.

Toernooi

Om half 8 waren er al spelers binnen die het niet af konden wachten van de zenuwen, zo erg leeft dit evenement bij sommige spelers. "Mister positivo" Wernes Sikkes kwam rustig binnen deze ochtend. Hij bleek al een beetje een voorgevoel te hebben over de afloop van dit toernooi. Hij heeft inmiddels ook een beetje de rol van Piet Pedel overgenomen als het om "het vragen" over de marathon gaat. Vanaf september vraagt hij elke keer als hij me ziet wanneer de marathon nu is en of er toch niet ook nog een zomer-editie moet komen. Dat kon Piet ook heel goed. Als hij op het voetbalveld langs de lijn stond durfde hij het aan om dwars door alle spelers heen over het veld naar me toe te lopen met de vraag wanneer de marathon nu ook weer was. "Ik ken wel kaartuuh he" was steevast het einde van ons onderhoud dan op het voetbalveld.

Ik ben mijn welkomtspeech ook weer beëindigd met de traditie dat Hennie Worst een seintje geeft om het eerste vaasje bier uit te tappen. Tevens ook de mededeling gedaan dat het nooit lang kan duren voordat Hennie het startsein zou gaan. Als Hennie niet zo lekker in zijn vel zou zitten kan dat wel eens wat later worden, maar Hennie zat goed in zijn vel. Notaris Eduard had alles weer zeer goed onder controle deze marathon, het blijft toch een lange dag en je moet toch scherp blijven. Eduard blijft bewust van de bier af om escalaties te voorkomen.

Half 9 was het echte startsein en er waren deze editie 77 deelnemers (opnieuw een record aantal) die de moed hadden verzameld om aan de marathon mee te doen. Ik heb de notulen er nog op nagezocht en het deelnemersverloop vanaf het moment dat ik deze heb overgenomen in 2015 heeft een stijgende lijn te pakken. 2015: 45, 2016: 55, winter 2018: 68 en winter 2019 77.

Er zijn ook nog klaverjassers die de reguliere edities wel altijd meedoen en de marathon laten lopen. Ik zou hun opnieuw toch weer willen vragen om ook aan de marathon mee te doen, want volgens alle deelnemers is dit de mooiste dag van het jaar! Ik vind dat dit evenement ook vooral gezellig moet zijn. De beleving van alle deelnemers is echt geweldig om te zien, vooral op het einde van de dag. Iedereen geeft ons een hand en bedankt ons na afloop, vakanties worden er omheen gepland en dat geeft ons ook een enorm goed gevoel. Het is toch een lange dag voor de organisatie, het vergt best wel wat voorbereiding door de catering en muzikale omlijsting etc. Des te meer heel mooi om te zien hoe blij iedereen is en we ook nog eens een hele goeie duit in het zakje van de kantine en kids van RKAV kunnen doen. Laat ik ook de dames achter de bar en Klaas Leeflang niet vergeten op te noemen. Zij staan ook de hele dag achter de bar en serveren alles uit in de zaal. Gelukkig hebben onze spelers op het einde van deze lange dag ook nog aan hun gedacht.

Vanaf de eerste paar rondes was het al wel duidelijk dat dit niet Theo Leliveld zijn dag zou gaan worden. Leliveld had de bierpomp deze keer niet met rust gelaten en dat was duidelijk te zien, hij speelde niet zo heel goed zonder zijn vaste maatje Sikkes. Om half 1 was er gelukkig weer het buffet en konden de deelnemers even een half uurtje een break nemen. Het buffet was net als de vorige marathon weer voortreffelijk georganiseerd door Esther Kras en werd ook weer zeer op prijs gesteld door alle deelnemers. Esther zorgt namelijk in haar eentje ervoor dat alle deelnemers van dit buffet gebruik kunnen maken. Hamburgers, slaatje en kip-saté dit keer en dat kan volgende editie weer aan. Deze break kan dan ook niet meer ontbreken tijdens alle toekomstige edities, want hierna begint iedereen ook gelijk weer op volle kracht te spelen en lijkt het erop dat het bier nog geen enkel effect op de prestaties heeft, een enkele uitzondering nagelaten...

Ron Bien, Johan Guijt, Edwin Bond, Jeffrey Plat en Angelina Karregat domineerden de ochtend zo'n beetje en vanaf de middag was het een beetje wisselend allemaal. Af en toe een nieuw gezicht in de top 7 naarmate de dag vorderde en het zat dan ook heel dicht bij elkaar.

Toch is het wel frappant te noemen dat degene die vorig jaar 1^e en 2^e werden, Theo Leliveld en Alex Koopmans, nu respectievelijk laatste en 1 na laatste zijn geworden. Er zijn uiteindelijk 10 rondes gespeeld en Edwin Bond liet de 1^e plek na ronde 6 niet meer los. Door het grotere deelnemersveld wordt het aantal gespeelde rondes ook minder, dat is vooral s' middags goed te merken. Dan wordt het wat luidruchtiger en duren de rondes op een gegeven moment ook wat langer. Grondigere analyses worden er dan op los gelaten en wat krachttermen komen dan ook voorzichtig los. "Good old" Cor Jonk liep een beetje in de slipstream mee en werd uiteindelijk 2^e. Dat is wel mooi om te zien dat onze "oudjes" het wel degelijk heel goed kunnen. Elke keer weer een andere maat vereist ook weer meer inlevingsvermogen in het spel van die maat en het is ook een kunst om daar goed mee om te gaan. Oud-winnaar Cor Tuijp had een zeer slechte laatste ronde anders was hij met gemak nog 2^e geworden. Precies op het juiste moment zijn we uiteindelijk gestopt na 10 rondes, hetzij onder protest van de meeste spelers maar dat houden we toch. Het duurt nog ffies voordat ook het laatste tafeltje de stand heeft doorgegeven namelijk.....

Tombola

S' middags was er weer de tombola en daar bleek ook al uit dat het wel eens de dag van Edwin zou kunnen gaan worden. Hier pakte hij ook al de 2^e prijs, de vleesschaal. Maatje Wernes Sikkes zat op een gegeven moment al hoofdschuddend aan zijn tafel want zijn vermoeden werd steeds sterker.

Huisartiest

Dan hebben we nog onze huisartiest Kees Kaan. Kees had ik contractueel reeds vastgelegd ver van tevoren want je weet het maar nooit met zijn agenda. Hij wist mij uiteindelijk op 28 december te vertellen dat hij 30 december op vakantie zou gaan! Dat hadden we niet zo afgesproken met de boeking en dat was dan ook wel ff een teleurstelling voor mij, ik had gelukkig wel een alternatief achter de hand in de persoon van Gouwe Wullem. Henri Waffel ging op het laatste moment ook met de marathon meedoen en dat zou zo maar wel eens onze 2^e artiest kunnen zijn... Ik hou vanaf volgend jaar echter wel rekening met de agenda van Kees Kaan want hij hoort er toch echt bij. De setting van de dag zorgde er echter voor dat er helemaal geen artiest nodig was, ze zaten inmiddels allemaal al in de zaal namelijk... Er zaten vanaf 4/5 uur ruim honderd man in de kantine, waaronder een hele grote soosploeg en wat vaste soosgasten aan de bar. Deze vonden het op zeker ook bere-gezellig. Ook soos-klant Cor Drum keek zijn ogen uit en zei dat hij volgende editie op zeker mee zou gaan doen. Het top-hapje stukje rookworst ging er bij de soos-gasten ook goed in. Klaas Leeftang zei al dat ik ze niet zo moest gaan verwennen, anders willen ze dat op een gewone zaterdag natuurlijk ook hebben, het zij zo.

Nadat alle stofwolken waren opgetrokken kon de stand worden opgemaakt.

Hieronder de uitslag van de 1e 7 prijswinnaars:

Stand	Naam	Marsen	Totaal
1	Edwin Bond	5	17467
2	Cor Jonk	10	16758
3	Cor Tuijp	8	16707
4	Nico Kras	3	16691
5	Fred Mooyer	7	16506
6	Jeffrey Plat	9	16443
7	Ron Bien	6	16341

De marsenprijs werd toch nog gewonnen door Johan Guijt met 11 gespeelde marsen, een gemiddelde van iets meer dan 1 mars per speelronde. De laagste score van de avond werd gehaald door Monty Swart en de Brander. Deze bedroeg 679 punten en is in ronde nummer 9 behaald. Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar waarschijnlijk was de kracht op.

Dan wil ik toch nog even terugkomen op Werner Sikkes en de uiteindelijke winnaar Edwin Bond. Vanaf ronde 6 kwam Werner na elke ronde al zenuwachtig naar me toe en vroeg me dan voorzichtig elke keer wat Edwin had gedaan. Op een gegeven moment wilde ik het wel weten en vroeg hem waarom hij dat nu zo graag wilde weten elke keer. Pas toen kwam het hoge woord eruit: ze hebben namelijk een kaartclubje met een paar vrienden en Edwin moet steevast het allermeeeste afrekenen jaar in, jaar uit. Als ze een paar dagen weggaan van de kaartpot betaalt Edwin zowel het vliegtuig, het hotel en de vertering van de 1^e 4 dagen. Alleen de vertering van de 5^e dag hoeft de rest van de kaartploeg dan nog te betalen. Edwin werd dus bestempelt als degene die het slechts bezig was met deze hobby. Dus kon het niet zo zijn dat Edwin deze editie zou gaan winnen volgens Werner. Maar de kaarten werden anders geschud deze dag en wat bleek: Edwin kon het zaterdag wel degelijk goed en pakte deze ereprijs zeg maar. De winnaar van de Champions League dus! Edwin heeft de beker dan ook de heel avond niet meer losgelaten. Werner was echter wel zo sportief, onder groot protest, om hem deze 1^e prijs uit te reiken en dat was dan weer een overwinning voor Werner!

Al met al kunnen we terugkijken op weer een zeer geslaagde editie getuige de opkomst en alle feedback. Het is een serieus evenement aan het worden en verschillende artiesten

hebben zich al aangeboden om desnoods kosteloos op te treden tijdens dit event. Deze heb ik allemaal afgekapt want Kees Kaan, Gouwe Wullem en wellicht Henri Waffel zijn onze enige echte huisartiesten en die moeten we koesteren. Het verslag en de totale ranking van de wintermarathon is allemaal op www.rkav-volendam.nl in te zien. De volgende reguliere editie is op 8 februari. Allemaal weer komen opdraven en dan kaarten we namelijk weer met ruim 50 koppels. Het klaverjastoernooi in de voetbalkantine is momenteel springlevend en zorgt voor spanning, gezelligheid en tevens ontspanning.

Timo